

Kære forældre

Velkommen til skoleåret 2022/2023.

Vi glæder os til mange gode dage sammen med eleverne. Dage med mulighed for at lære og for at opleve og være en del af et godt fællesskab.



August

En uge inde i skoleåret kan vi fortælle, at vi er kommet godt fra start.

De nye små elever i 0. klasse går glade med deres store venner fra 5. klasse til frikvarter, og de nye klasser på 6. årgang ser ud til at være ved at falde til. Vi ser frem til at lære alle vores nye elever at kende og vil gøre vores for at de får gode og givende skoleår her. Det sidste gælder i øvrigt for alle vores elever.

Alle årgange holder infomøder her i begyndelsen af skoleåret. Her vil der være fælles information for hele årgangen efterfulgt af møder i de enkelte klasser. I klasserne vælges klasserepræsentanter. Vi ser frem til at møde det nye repræsentantskab.

En elev fra 5. klasse følger sin nye ven fra 0. klasse til time efter frikvarter.

Efterårets ture og rejser

I efteråret er flere klasser og årgange på ture og rejser.

5.A har lagt deres lejrskole her i begyndelsen af skoleåret. De skal til Bornholm en uge. Der vil være både et fagligt indhold og sociale aktiviteter, hygge og sjov.

5.B rejser først senere på skoleåret.

6. årgang tager snart på introture. Det er ture, hvor klasserne har mulighed for at lære hinanden at kende gennem aktiviteter og god tid sammen. Klasserne er afsted sammen med deres klasselærere.

8. årgang tager afsted på teambuildingture. De er væk en enkelt overnatning. Der vil være fælles aktiviteter, og formålet er primært at understøtte det gode klassefællesskab.

9. årgang skal på dannelsesrejse. Rejserne går til en destination i Europa og rejserne har både et fagligt og et socialt indhold.



Et kig ind til en af de fire nye 6. klasser.

Pas godt på skolens bøger

Vi har desværre måttet opkræve erstatning for mange bøger ved afslutningen af sidste skoleår. Vi opkræver 250 kroner for ødelagte taskebøger og 150 for engangsbøger. Vi skal bede jer sørge for, at alle bøger bliver bundet ind.

Morgensang giver fællesskab

Det er en fornøjelse at synge morgensang med eleverne. Vi går altid opløftede derfra. I er som forældre meget velkomne til at deltage. Morgensang er et godt rum at være fælles i. At synge sammen giver kendskab og glæde ved sange og salmer -og så giver fællessang fællesskab. Vores elever skal lægge tyggegummi, mobiler og hatte ved morgensangen. Vi beder om, at forældre gør det samme.